

**Gezegend
Kerstfeest!**

Woensdag



december



Het Kerstverhaal

We horen het graag allemaal,
dat mooie, oude kerstverhaal.
“Ik ben zo moe.” Maria’s stem.
“Zie jij al iets van Bethlehem?”
De ezel sjokt en Jozef gaat.
De tocht duurt lang. Het is al laat.

Maar dan opeens: daar is de stad.
Zou daar een bed zijn en een bad?
Ze kloppen aan bij elk hotel.
Want vroeger had je nog geen bel.
“Wat mot je,” roept de herbergier
“Ik heb geen plaats voor jullie, hier.”
“We zitten vol tot in de hal!
Maar verderop staat nog een stal.”

Ze gaan erheen.
De staldeur kraakt.
Die is al jaren niet gemaakt.
Er staat een os. Een bak met voer.
Een dik pak stro ligt op de vloer.
Daar in die nacht, zo ongewoon,
wordt hij geboren: Maria’s zoon.

Hoog in de lucht en goed in zicht
verspreidt een ster een stralend licht.
Er slapen herders in het veld.
Een engel komt, en die vertelt:
“Schrik niet. Sta op en zoek de stal,
met ’t kind dat vrede brengen zal.”

De herders gaan er dadelijk heen.
Hun schapen laten ze alleen.
Drie wijze mannen zien van ver
die onbekende nieuwe ster.
De nieuwe Koning! Het bewijs!
En daarom gaan ze snel op reis.
Met wierook, mirre en met goud.
Omdat een koning daarvan houdt.

We horen het graag allemaal.
Dat mooie, oude kerstverhaal.
Vertel het verder, jaar na jaar.
En leef in vrede met elkaar.

Bron: Trefwoord, Kwintessens, Amersfoort